

# Australische windboeren op waarschuwingstoernee

Arend van Wijngaarden

**GIETERVEEN** Hartkloppingen, oorsuizen, slapeloosheid. En misschien nog erger: ruzie met burens en vrienden. David en Alida Mortimer uit Zuid-Australië zijn ziek van windmolens op hun land. Ze waren vorige week in Drenthe om bevolking en politiek te waarschuwen.

De windmolenziekte is geen echte ziekte, volgens gezondheidsinstanties zoals het Nederlandse RIVM. Wereldwijd zijn er slechts enkele wetenschappers die de gezondheidsklachten als gevolg van windturbines als een serieuze medische aandoening zien. Er zijn wel klachten, mensen hebben last van het geluid. En door irritatie, boosheid en onbehagen over de molens kunnen mensen gezondheidsklachten krijgen. Zo luidt het standpunt van het RIVM.

Maar de 65-jarige David Mortimer is er toch flink ziek van. Zijn 64-jarige vrouw Alida iets minder, maar toch logeren ze geregeld ergens anders om maar niet in de buurt van de windmolens op hun land te zijn. Kunnen ze eindelijk eens rustig slapen.

„Hier is het heerlijk stil, eindelijk komen we tot rust”, zegt David monter. Hij en zijn vrouw ogen volkomen gezond en helder. „Dat is doordat we nu van huis zijn, nu gaat het weer goed met ons. Maar thuis, vlakbij die turbines, heb ik allerlei klachten.”

Hij wijst op zijn hart en houdt zijn handen voor zijn oren. „Door het laagfrequente geluid is er continu een belasting. Het geluid hoor je niet maar is er wel. Het resonanceert, het gaat rond door onze woning. Je raakt supergevoelig en krijgt er in de loop van de tijd steeds meer last van.”

De Mortimers zijn op uitnodiging van de actiegroep WindNee in Drenthe. Ze hebben gesprekken op het provinciehuis, bij de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente Aa en



▲ David en Alida Mortimer bekijken in Gieterveen de locatie waar windmolens moeten komen.

Foto Marcel Jurian de Jong

Hunze. „De wethouders luisterden goed naar ons, dat waren serieuze gesprekken. Maar op het provinciehuis werden we een beetje genegeerd, ze hadden blijkbaar niet zo'n zin in ons.”

In Drenthe en Groningen zijn grootse plannen om windmolens te bouwen. De Mortimers willen daarvoor waarschuwen. „Wij hebben zó'n spijt dat we tien jaar geleden aan die turbines zijn begonnen. Maar wij wisten van niks. We zijn nu hier om de mensen in Nederland te waarschuwen.”

De molens van de Mortimers

*‘Hier is het heerlijk stil, eindelijk komen we tot rust’*

staan niet eens dicht bij hun huis, ze staan op enkele kilometers afstand. Maar als de wind verkeerd staat, en dat staat-ie vaak, klinkt het geluid hun hele huis door. Een verhuizing

kunnen ze niet betalen en ze hebben zo veel geïnvesteerd in de molens dat ze die ook niet kunnen afbreken. Maar ze waarschuwen alles en iedereen in hun omgeving om niet nog meer molens te bouwen.

„Dat levert nogal wat kwade blikken op van andere windboeren. „Ze praten niet meer met ons, ze zien ons als tegenstanders. Als ik op straat burens of vrienden van vroeger tegenkom, gaan ze aan de andere kant van de straat lopen. We speelden vroeger kaart samen, kwamen vaak bij elkaar langs. Dat is nu allemaal verdwenen door die molens.”